

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

Gemeentebericht Leiden

oktober - november 2020



Ten geleide	I
Rondom de diensten	2
Mensenwijdingsdienst	2
Andere bijeenkomsten in de kerk	3
Mededelingen	
Uit het bestuur	6
Uit de taakgroepen	6
Uit het convent	7
Ingekomen stuk	8
Agenda (inlegvel)	

Illustratie op de omslag:

Schildering van Heribert Joliet (1923-1999)

(zie korte toelichting op zijn werk bij Mededelingen, blz. 7/8)

Ten geleide

Pitjes, zwart en klein

Bij de adventstuin met de kinderen wordt vaak het lied gezongen van 'iedere kleine appel' waarin de 'pitjes zwart en klein' liggen te 'dromen' van de naderende Kerst. Met deze woorden kijken we bij dit lied al naar het komende Kerstfeest vooruit.

Nu is dat zeker een passende beeldspraak, maar eigenlijk is deze beeldwaarde al eerder aan de orde, namelijk bij het Michaëlfest; want dan rijpen immers de appels en krijgt het zaad zijn mooie donkere tint.

Ook klinkt in die weken in de mensenwijdingsdienst, in het invoegsel dat aan het offer voorafgaat, een opmerkelijk woord dat al op het kernbeeld van de zaadjes wijst. Er wordt daar immers van de aartsengel Michaël gezegd, dat hij de mens naar de diepten van de eigen ziel leidt, waarin het vuur van het hart kan worden ontstoken. De zwartgeblakerde pitjes zijn daarvoor een heel sprekend beeld.

Zo lijkt deze sterke engel te staan voor toekomstige ontwikkelingen, die met het zinnebeeld van het zaad worden weergegeven. En ook het woord van het 'hartevuur', dat in dit invoegsel klinkt, wijst op de beschreven, intensieve 'kernwaarden' van de menselijke ziel.

Michaël waakt bij datgene wat in deze diepten rust en naar het licht wil groeien.

Siegwart Knijpenga

Rondom de diensten

Mensenwijdingsdienst

Deze dienst vindt twee keer in de maand plaats, te weten in een veertiendaags ritme op zaterdag om 10.30 uur. Daar de plaatselijke geestelijke nog niet voldoende hersteld is van haar fietsongeluk, wordt de dienst vervangen door collega's uit andere gemeenten, zoals hieronder wordt vermeld.

- Zaterdag 26 september: Els IJsselmuiden,
geestelijke in de gemeente Het Gooi
- Zaterdag 10 oktober: Ignaz Stegeman,
geestelijke m.e. in de gemeente Rotterdam
- Zaterdag 24 oktober: Bart Hessen,
geestelijke in de gemeente Groningen
- Zaterdag 7 november: Hilde Cauwenbergh,
geestelijke in de gemeente Rotterdam
- Zaterdag 21 november: Hélène van Tol,
geestelijke in de gemeente Eindhoven

Nota bene

Ook voor de maanden oktober/november geldt de regel, dat ieder die aan een dienst wil deelnemen, zich van tevoren opgeeft bij Carien van Westing, tel. 06 52342851, e-mail: carienvanwesting@hotmail.com.

Vooralsnog wordt er aan de gemeente geen communie uitgedeeld. Wel is er de mogelijkheid om na de dienst in de sacristie de communie te ontvangen, indien je dit van tevoren bij Carien hebt gemeld.

De feesttijden

- Michaëltijd: dinsdag 29 september t/m zaterdag 31 oktober
- Trinitarische tijd: zondag 1 november t/m zaterdag 28 november
- Adventstijd: zondag 29 november t/m donderdag 24 december

Het evangelie in de dienst *

27 september	Lukas 7:11-17	De opwekking van de jongeling te Naïn
29 september		
t/m 10 oktober	Mattheüs 22:1-14	De koninklijke bruiloft
11 oktober	Openbaring 12:1-12	De strijd in de hemel
18 oktober	Openbaring 19:11-16	De witte ruiter
25 oktober	Efeziërs 6:10-18	De goddelijke wapenrusting
1 november	Openbaring 1:9-20	De mensenzoon
8 november	Openbaring 3:1-6	De brief aan de gemeente te Sardes
15 november	Openbaring 7:9-17	De mensheid in witte gewaden
22 november	Openbaring 21	Het nieuwe Jeruzalem
29 november	Lukas 21:25-36	De wederkomst van Christus

* Op de zaterdagen waarop er een mensenwijdingsdienst in Leiden plaatsvindt, wordt het evangelie van de zondag gelezen.

Gemeenteliederen

Voorlopig wordt er niet gezongen tijdens de mensenwijdingsdienst.

Andere bijeenkomsten in de kerk

Gemeenteviering

Zondagochtend om 10.00 uur (in principe één keer in de maand)

De viering wordt gehouden op een zondag waarop er in 'de weekwending' geen mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een half uur. Het is een viering voor en door gemeenteleden. Rondom het credo, het evangelie en het Onze Vader voegt eenieder toe wat hij of zij heeft meegebracht: een verhaal, een muziekstuk op de piano of de gitaar, een lied en/of een tekst ter overweging.

Data tot Kerstmis: 18 oktober, 15 november en 13 december.

Cursus over de Openbaring van Johannes

Dinsdagochtend, 10.30 - 11.45 uur

De cursus begint in oktober. De bijeenkomsten vinden in een veertiendaags ritme plaats en worden begeleid door Katarina Knijpenga.

Wij zullen de eerste drie hoofdstukken van de Openbaring met elkaar lezen en ons erin verdiepen.

Openbaring 1: Inleiding en groet - De mensenzoon

Openbaring 2: Brieven aan de engelen van de gemeenten in Efeze, in Smyrna, in Pergamon en in Thyatira

Openbaring 3: Brieven aan de engelen van de gemeenten in Sardes, in Filadelfia en in Laodicea

Data tot Kerstmis: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november en 1 en 15 december.

Er is koffie en thee vanaf 10.15 uur.

Graag een vrijwillige bijdrage.

Wegen naar westerse meditatie

Zaterdag 17 oktober, 10.30 - 12.00 uur

Lezing door Bastiaan Baan, geestelijke in de Christengemeenschap en auteur van het boek dat met de bovenstaande titel eind september zal verschijnen.

Nota bene

Zonder aanmelding vooraf wordt er tot de lezing **geen** toegang verleend.

Aanmelding tot **donderdag 1 oktober** bij Carien van Westing:

tel. 06-52342851, e-mail: carienvanwesting@hotmail.com.

Vermeld daarbij je e-mail adres en/of je telefoonnummer.

Locatie: Bij maximaal twintig aanmeldingen: Vestestraat 49, Leiden.

Bij meer dan twintig deelnemers wordt de lezing naar een andere locatie in Leiden verplaatst. Daarvan ontvangt u tijdig bericht.

Graag een vrijwillige bijdrage na afloop.

Bijeenkomst ter afsluiting van het christelijk jaar

Zaterdagochtend 14 november, 10.30 - 12.00 uur

Twee weken voor begin van het nieuwe christelijk jaar kijken wij terug op de achter ons liggende periode en zullen wij onze verwachtingen en wensen voor de toekomst met elkaar delen.

De ochtend zal beginnen met een inleiding en een gesprek over het thema *'Hoe leer je de gestorvenen waarnemen?'*

Ten allen tijde hebben mensen het contact gezocht met hun dierbare gestorvenen. Dikwijls overkomt je een dergelijke ontmoeting onverwachts. De een schrikt ervan terug, de ander gaat de ontmoeting vertrouwensvol aan.

In het gesprek zal het daarom gaan, hoe wij de tekenen die ons de gestorvenen laten toekomen, leren waarnemen en verstaan.

Mededelingen

Landelijke dag voor leden en belangstellenden

Zaterdag 10 oktober 2020

Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, 1081 HL, Amsterdam

Aanmeldingsplicht

Zonder aanmelding vooraf **geen** toegang!

Aanmelding: secretariaat@christengemeenschap.nl of **070 - 3451506**

De dag begint met de mensenwijdingsdienst om 9.30 uur.

Vervolgens gaat het om 11.00 uur verder:

- met het verslag van de werkzaamheden van het landelijk bestuur,
- met een gesprek in groepen over ervaringen met Covid 19 in verschillende gemeenten,
- met een inleiding door Marianne de Nooij over de viering van honderd jaar Christengemeenschap.

De dag wordt met een cultische dagsluiting afgesloten. Einde rond 15.30 uur.

Voor koffie en thee alsmede een kopje soep tussen de middag wordt gezorgd.

U wordt verzocht zelf voor de rest van uw lunch te zorgen.

Uit het bestuur

Mocht u het idee hebben dat er deze zomer binnen de gemeente niets gebeurd is c.q. gebeurt, niets is minder waar!

Agnes heeft zich over de boeken ontfermd. De dozen in de tussenruimte worden nogmaals doorgespit en gaan daarna weg naar de boekenzolder of de kringloop. En zij helpt mij nu met het uitschrijven van de bibliotheekkaarten. Lia heeft onze plantenbakken weer netjes gemaakt en de plantjes binnen verzorgd.

Ria heeft de ramen weer vroeg open gezet, zodat de cultusruimte weer kon afkoelen voor de dienst!

In de vorige berichten heb ik u uitgenodigd om deel te nemen in de naamgevingsgroep.

Met genoeg kan ik u vertellen dat dat is gelukt! In de groep zitten Frans, Charlotte, Silvia, Pepo en Carien.

Maandagavond 14 september komen wij voor de eerste keer bij elkaar.

En dan heb ik nog een vraag. Hoe beleeft u deze coronatijd? Is er veel veranderd, heeft het u mooie ervaringen gebracht, of juist negatieve. Heeft het uw kijk op de wereld of de samenleving, veranderd? Zijn er ook pluspunten aan te wijzen? Laat het ons weten! Met een bijdrage voor in onze berichten, zodat iedereen het mee kan beleven.

Zo kunnen onze berichten uitgroeien tot een gemeentebericht, niet alleen voor de gemeente, maar ook door de gemeente!

Met een warme, zomerse groet, Carien

Het bestuur vergadert op dinsdag 13 oktober, 10.00 - 12.00 uur.

Locatie: Donizettilaan 13.

Uit de taakgroepen

Op de vraag naar een verzorgende hand voor de sacristie kwam verrassend snel een positief antwoord. Agnes is bereid deze taak op zich te nemen.

Ondergetekende is er blij mee.

Katarina Knijpenga.

Uit het convent

Beste mensen,

Het herstel van mijn fietsongeluk gaat gestaag vooruit, maar vraagt tijd en geduld. Op dit moment is nog niet te zeggen of en zo ja, wanneer ik weer aan het altaar kan staan.

Tot eind november worden de diensten door verschillende collega's uit andere gemeenten verzorgd. Voor pastorale hulp kunt u terecht bij mijn collega Ernst Terpstra, tel. 020 4415104. Ik ben wel bereikbaar voor een telefonisch contact en/of overleg.

In de afgelopen weken heb ik van u een groot aantal dierbare kaarten met goede wensen mogen ontvangen. Ik dank u zeer voor uw medeleven, dat me goed heeft gedaan. Graag voeg ik hierbij een hartelijke dank aan toe voor de extra bijdrage, die wij mochten ontvangen. In mei hebben wij onze in de Eifel geplande vakantie moeten annuleren vanwege de gezondheid van Siegwart.

Wellicht kunnen wij over enkele maanden alsnog een vakantie plannen.

Sinds eind juni hebben wij bij ons thuis hulp. Dit is voor mij een ongekennde luxe en voelt een beetje als vakantie.

Nogmaals veel dank voor alles!

Katarina Knijpenga.

Korte toelichting op het werk van de kunstschilder Heribert Joliet

De kunstschilder, pedagoog en heilpedagoog Heribert Joliet (1923 - 1999) representeert binnen de antroposofische schilderkunst een geheel eigen stijl.

Hij was een leerling van de kunstschilder en architect Fritz Levedag die, geïnspireerd door de grote kunstenaars Klee en Kandinsky, les gaf in abstracte schilderkunst.

Joliet trachtte de impulsen van de kunstenaars van het begin van de twintigste eeuw verder te ontwikkelen. Het ging hem om de lichtkwaliteit van de kleuren die hij in zijn werk tot uitdrukking wilde brengen. Kleur, licht, lijn - zij spreken de beschouwer van zijn werk rechtstreeks aan en dagen hem uit tot een dialoog.

Het scheppende principe in Joliet's werk zou je zo kunnen omschrijven:
hij wil de weg laten zien van de verschijningsvorm van het kunstwerk naar het doorschijnend worden van hetzelfde, de weg van de epifanie naar de diafanie.

(Korte samenvatting en vertaling van een artikel in het Duitse tijdschrift 'De Christengemeenschap' door Katarina Knijpenga.)

Ingezonden stuk

Covid-19 in Ierland

17 maart, de dag ter ere van Sint Patrick, is voor de Ier een grote feestdag met optochten en andere festiviteiten waar veel mensen op af komen. Het was dan ook een grote schok, toen de regering besloot om dit jaar deze dag niet (op deze wijze) te vieren, in verband met het feit dat het coronavirus, Covid-19, ook op het Ierse eiland was doorgedrongen en zich verspreidde. De dag daarvoor had 'onze' busdienst naar Dublin Airport besloten voor onbepaalde tijd de diensten stil te leggen; deze bus rijdt ook nu nog niet.

De wereld is er in dit afgelopen halve jaar anders uit gaan zien, op z'n minst in ieders beleving. En: dit virus blijft het nieuws beheersen.

Toch gaat het leven verder. Met een deels afgedwongen, deels door onszelf verkozen kleinere actieradius en met minder contacten met onze omgeving.

Deze actieradius leidt tot een intensiever leven op die ene plek. Mooi uitgedrukt door Andy Goldsworthy (2018): *'Verandering wordt het beste ervaren door op één plaats te blijven. Wanneer je reist, zie je verschillen, maar geen veranderingen.'*

Wij nemen onze tuin beter waar, zodat wij nu Puttertjes, Sijsjes en een Grote Gele Kwikstaart hebben kunnen identificeren. Ook met de bloemen die verschijnen en verdwijnen leven we min of meer van dag tot dag mee.

De luchten en wolkenpatronen veranderen voortdurend boven ons in wisselende schakeringen. Daarnaast kunnen wij genieten van de rivier aan de oostgrens van onze tuin: hoe rustgevend werkt dit alsmaar voortgaande bruisen.



Wat opvalt in de openbare discussie, is dat deze vooral gaat over de gevolgen van enerzijds het virus zelf en anderzijds over de maatregelen die genomen (kunnen) worden en wat daar weer de gevolgen van zullen zijn. Bij dat laatste staat 'economie' centraal en komt het geestesleven amper aan de orde en staat het rechtsleven onder druk. Voor een zoektocht naar de achterliggende oorzaken voor het optreden van dit virus: hoe de mens zijn rol als rentmeester van de hem omringende aarde (en kosmos) invult, lijkt geen aandacht te zijn. Wat ons in Ierland opvalt, zijn de particuliere initiatieven in het (niet-gesubsidieerde) culturele leven: toneelgroepen die door het land trekken met optredens in de buitenlucht.

In de bestuurlijke wereld zien wij een worsteling hoe verder moet worden gegaan. Regelmatig leidt dit tot vreemde situaties: dat de minister b.v. besluit dat iets niet meer mag en vervolgens dat zélf wel doet. Er zijn hier diverse ontslagen op gevolgd tot en met de Ierse EU-commissaris. Wij zien mensen acteren, die meerdere levens kennen: één beroepsmatig politiek, één persoonlijk leven, die klaarblijkelijk los van elkaar staan.

De vraag dringt zich op, in hoeverre de genomen maatregelen voldoende rekening houden met de behoeftes in het persoonlijke leven en de draagkracht van ons ieder. Deze vraag wordt niet gesteld; ook niet in het debat met Grapperhaus, waar het alleen om boete en strafblad (en 'mildheid en genade') ging.

Mensen zijn geen ezels, die zich gedragen, zoals hieronder beschreven:

Over moederezel en haar veulen

Zodra de boer 's morgens vroeg zijn hoofd om de hoek van de deur van het witgekalkte huisje steekt, staat het ezelsveulen klaar om als eerste de weg op te kunnen gaan.

Wat is immers lekkerder dan een mals hapje vers groen uit de nog bedauwde wegberm, zo lijkt het te denken. En bovendien, voordat de boer zijn moeder heeft ingespannen en het voer voor de schapen, het water in bakken en het hooi voor de koeien in manden heeft gedaan en op de kar heeft gezet...



Als de boer dan gereed is en met een zwierige zwaai op de koetsiersplaats belandt, daarna de hond achter hem zijn plaats heeft ingenomen en het veulen zijn moeder langzaam op gang ziet komen om de kar de weg op te trekken, heeft het zijn buikje al gevuld met diverse grasjes.

De kleine karavaan komt langzaam in beweging. Weldra heeft moeder ezel haar gang gevonden en stapt ze, kop gebogen en oren naar voren, haar vrachtje achter zich aan trekkend, de smalle kronkelende paden op en weer af.

Het ezelsjong in de berm treuzelt ondertussen nét zolang tot het zijn moeder uit het oog dreigt te verliezen, als ze om een bocht in het pad gaat. Vlug zet het veulen het op een drafje om zich bij het groepje te voegen. En dit tafereel herhaalt zich telkenmale.

Langzaam zie ik de karavaan als een donker stipje én een nog kleiner, voortschietend stipje erachter aan komend, één worden met het landschap.



Het gedrag van dit veulen kun je kwalificeren als voorspelbaar, maar ook als onbekommerd en onbevangen. Door de dreiging van het virus, en de derhalve opgelegde maatregelen, zijn wij in ons dagelijkse leven deze kwaliteiten kwijtgeraakt. Het is voor ons de opgave om deze in een nieuwe vorm weer terug te vinden. Hoe dan ook. Dat staat ons in de komende tijd te doen. Hoe heerlijk was het om vanochtend gedurende lange tijd een laagstaande regenboog in de nevelregens te zien, terwijl de blauwe lucht daar boven zich langzamerhand uitbreidde.



Het ga jullie goed, Elisabeth & Lieuwe
Coilleach Bheag, 8 september 2020

Algemene informatie

Geestelijke: Katarina Knijpenga

Donizettilaan 13, 2324 BE Leiden

Tel. 071-5727618

Email: k.knijpenga@hotmail.com

Voor pastorale hulp kunt u contact opnemen met de geestelijke Ernst Terpstra, tel. 020-4415104. Katarina Knijpenga is wel bereikbaar voor een telefonisch contact en/of overleg.

Postadres: Vestestraat 49,

Informatie: Carien van Westing,

telefoon: 071-7505016 of 06-52342851.

Penningmeester: Lia Vroonland

Bank: ING-bank IBANnr. NL80INGB0003111310 en

Triodosbank IBANnr. NL38TRIO0212123319

t.n.v. De Christengemeenschap Leiden.

Uitgave: Dit gemeentebericht verschijnt 4x per jaar.

Kosten: € 27,50 per jaar, waarbij inbegrepen de toezending van het landelijke tijdschrift 'In beweging', 4 x per jaar.

Redactie: Lia Vroonland, email: lia.vroonland@hotmail.com ;

tel. 071-3315572.

De sluitingsdatum voor het aanleveren van de kopij voor het volgende gemeentebericht (december 2020 t/m februari 2021) is **zaterdag 7 november**.

De verschijningsdatum van het volgende gemeentebericht is **zaterdag 21 november**.

Opgave toezending van het gemeentebericht en adreswijzigingen s.v.p. schriftelijk naar het adres van de kerk.

Website: info over andere gemeenten en landelijke activiteiten is te vinden op de internetsite van de Christengemeenschap: www.christengemeenschap.nl.

Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en belangstellenden, in vrijheid gegeven, vormen de enige financiële basis voor het bestaan van de gemeente.