

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

Gemeentebericht Leiden

oktober - november 2018



<i>Ten geleide</i>	2
<i>Rondom de diensten</i>	3
Mensenwijdingsdienst	3
Zondagsdienst voor kinderen	4
<i>Andere bijeenkomsten in de kerk</i>	5
<i>Mededelingen</i>	7
Uit het gemeenteleven	7
Uit het bestuur	8
Uit de taakgroepen	8
Uit het convent	9
<i>Agenda</i> (inlegvel)	

Illustratie op de omslag:
Michaël en de draak
Stenen reliëf uit de 12^e eeuw,
Kloosterkerk Sant' Appiano, Italië

Ten geleide

De zomerpauze ligt achter ons. Het nieuwe werkjaar is begonnen en doet een appèl op onze inzet en kracht. Waar je werkt, worden ook fouten gemaakt en doen zich moeilijkheden voor. De draak en zijn helpers slapen niet.

Op vele fronten krijgen we daarmee te maken, buiten ons en in ons. Daar is waakzaamheid gevraagd en tegenwoordigheid van geest.

De feesttijd van de aartsengel Michaël, die op 29 september begint, kan ons daarbij helpen en inspireren. De engel is ons van talloze afbeeldingen vertrouwd. Zij laten een grote verscheidenheid zien en hebben elk een eigen boodschap.

De afbeelding op de omslag is een foto van een stenen reliëf uit de 12e eeuw. De armen wijd geopend, de rechterhand zegenend opgeheven, in de linkerhand de kruisstaf, het symbool van dood en opstanding: zo staat de engel voor ons als een bode van Hem die de dood overwon. Opmerkelijk is zijn gelaat, de omhoog gewende blik en de ogen die een bovenaards licht lijken te weerspiegelen. De draak ligt machteloos op zijn rug, overwonnen door de kracht van dit licht.

De boodschap van dit beeld zou je zo kunnen verwoorden:

richt je innerlijke blik omhoog naar het licht dat uitgaat van de daad op Golgotha!

Katarina Knijpenga

Rondom de diensten

Mensenwijdingsdienst

Deze dienst vindt in principe vijf keer in de maand plaats, te weten op drie zondagen om 10.30 uur en op twee donderdagen om 10.00 uur. Voorts is er één keer op donderdag 10.00 uur een dienst gepland in de Duitse taal. In verband met de christelijke feesten en de maanden met een vijfde zondag of donderdag wordt er van dit ritme afgeweken.

Diensten van 29 september t/m 2 december

Michaëldag, zaterdag 29 september (10.30 uur), donderdag 4 oktober, zondag 7 oktober, donderdag 11 oktober, zondag 14 oktober, donderdag 18 oktober (Duitstalig), zondag 21 oktober, donderdag 1 november, zondag 4 november, donderdag 8 november, zondag 11 november, donderdag 15 november, zondag 18 november, donderdag 22 november (Duitstalig), zondag 2 december (1e Advent).

N.B. Op zondag 28 oktober begint de wintertijd. De klok gaat dan één uur terug.

De feesttijden

Michaëltijd:	zaterdag 29 september t/m	zaterdag 27 oktober
Trinitarische tijd:	zondag 28 oktober t/m	zaterdag 1 december
Adventstijd:	zondag 2 december t/m	maandag 24 december

Het evangelie in de dienst

29 september t/m 6 oktober	Mattheüs 22:1-14	De koninklijke bruiloft
7 oktober	Openbaring 12:1-14	De strijd in de hemel
14 oktober	Openbaring 19:11-16	De witte ruiter
21 oktober	Efeziërs 6:10-18	De goddelijke wapenrusting
28 oktober	Openbaring 1:9-20	De Mensenzoon
4 november	Openbaring 10:1-11	De sterke engel met het boekje
11 november	Openbaring 7:9-17	De mensheid in witte gewaden
18 november	Openbaring 14:1-5	Het nieuwe lied
25 november	Openbaring 21	Het nieuwe Jeruzalem
2 december	Lukas 21: 25-36	Waakt en bidt!

Gemeenteliederen

Michaëltijd:	Laten wij afleggen / Dood noch leven
Trinitarische tijd:	Zie ons aan in uw offer verenigd / De God van de vrede
Adventstijd:	O neig uw oor tot mij / De God van de vrede

Zondagsdienst voor kinderen (vanaf klas 1/ groep 3 t/m 14 jaar)

Deze dienst vindt in principe één keer in de maand plaats op zondag om 10.00 uur.

Data t/m Kerstmis: 7 oktober, 4 november, 2 december en de Kerstdienst voor kinderen op de Tweede Kerstdag 26 december.

Voorafgaand aan elke zondagsdienst wordt er om 9.30 uur een verhaal verteld en het lied geoefend dat de kinderen in de dienst zingen. Hierbij zijn behalve de kinderen ook de ouders en andere volwassenen welkom.

Het evangelie in de zondagsdienst

7 oktober	Openbaring 12	De strijd in de hemel
4 november	Openbaring 10	De sterke engel met het boekje

De liederen in de zondagsdienst

Michaëltijd:	Onoverwinnelijk sterke held
Trinitarische tijd:	Wees Gij een leid-ster boven mij
Adventstijd:	Maria door een doornwoud ging

Andere bijeenkomsten in de kerk

Gemeenteviering

Zondagochtend 10.00 uur, in principe één keer in de maand.

De viering wordt gehouden op een zondag waarop er geen mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een half uur. Het is een viering van en door de gemeenteleden. Rondom het credo, het evangelie en het Onze Vader voegt een ieder toe wat zij of hij heeft meegebracht: een verhaal, een muziekstuk op de piano of gitaar, een lied en/of een tekst ter overweging.

Data: 30 september, 28 oktober en 25 november.

Cursus over het credo in de Christengemeenschap

Dinsdagochtend 10.30 - 11.45 uur

Deze cursus is op 18 september begonnen en wordt veertiendaags voortgezet.

Data: 2, 16 en 30 oktober,

13 en 27 november en

11 december.

Er is koffie en thee vanaf 10.15 uur. Graag een vrijwillige bijdrage.

Overwin - een Michaëlisch appèl

Michaëldag, zaterdag 29 september 12.00-12.30 uur

Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst en na een pauze met koffie en thee zal Katarina Knijpenga een korte kunstbeschouwing houden over twee werken van de Duitse beeldhouwer Ernst Barlach (1870-1938).

Tweeluik: Apocalyptische motieven

I ' De vrouw en de draak '

Zondag 14 oktober, 12.00-12.30 uur

Inleiding door Siegwart Knijpenga

II ' De sterke engel met het boekje'

Zondag 4 november, 12.00-12.30 uur

Inleiding door Siegwart Knijpenga

De Openbaring van Johannes, de Apocalypse, is waarschijnlijk het meest dramatische boek van de bijbel. Daarbij werpt het zijn licht op de toekomst, dus ook op onze eigen tijd.

Omdat ik me deze aangrijpende vergezichten nu ruim zestig jaar lang probeer voor te stellen, daagden zij me uit ze plastisch vorm te geven. Als alles lukt, worden het zeven gekleurde taferelen in berkenstammetjes.

Op zondag 14 oktober is aan de hand van twee stukken het thema van de draak en de vrouw aan de orde (Op. 12:13-18), op zondag 4 november het thema van de sterke engel met het boekje (Op. 10:1-11). De twee bijeenkomsten vinden na de dienst plaats in de vorm van een presentatie in woord en beeld en een aansluitende gedachtenwisseling.

Siegwart Knijpenga

Gemeenteavond ter afsluiting van het christelijk jaar

Donderdag 29 november, 20.00-21.45 uur

Op de drempel van het nieuwe christelijke jaar dat met de eerste Advent begint, kijken wij terug op de achter ons liggende periode. Wij zullen de gestorvenen herdenken en onze verwachtingen en wensen voor de toekomst met elkaar delen.

De bijeenkomst zal worden besloten met een cultische dagsluiting.

Mededelingen

Landelijke bijeenkomst

Landelijke ontmoetingsdag voor leden en belangstellenden

Zaterdag 13 oktober 2018, 9.30 - 15.30 uur,

Johanneskerk in Zutphen, Badhuisweg 27.

Informatie over het programma van deze dag vindt u in het Michaëlnummer van 'In beweging'.

Uit het gemeenteleven

Op zondag 1 juli nam Ina van der Post afscheid van de gemeente in Leiden. Twee weken later vond haar verhuizing naar Zutphen plaats. Een slinger met goede wensen uit de gemeente begeleidde haar naar haar nieuwe woonplek. Haar nieuwe adres en telefoonnummer is:

Da Costastraat 4, 7204 DM Zutphen, tel. 0575 775497.

Nu Siegwart Knijpenga geen diensten en andere cultische handelingen meer zal houden, heeft hij besloten om zich als lid met de gemeente Leiden te verbinden. Op 16 februari 1957, vijf jaar vóór zijn priesterschap, trad hij toe als lid tot de gemeente Amsterdam.

Op woensdag 29 augustus overleed Barbara Sophie van der Reijden-Buder, geboren op 16 januari 1929. Zij ontving het sacrament van de stervenswijding op donderdag 23 augustus. Het eerste deel van de uitvaartdienst vond in besloten kring plaats op zaterdag 1 september. Het tweede deel werd gehouden op maandag 3 september in het Crematorium Rhijnhof te Leiden. De mensenwijdingsdienst voor Barbara was op zaterdag 8 september.

Uit het bestuur

Vergaderdata:

Het bestuur vergadert op de dinsdagen 18 september, 16 oktober, 13 november en 11 december.

Uit de taakgroepen

Bericht van de boekentafel.

Sinds enkele jaren heeft de gemeente een 'boekentafel' waar de leden boeken kunnen aanschaffen. De bedoeling van deze boekentafel is om diverse boeken, die aansluiten bij het gedachtegoed van de Christengemeenschap, gemakkelijk verkrijgbaar te doen zijn voor leden en belangstellenden, eenvoudiger meestal ook dan dat via zelf bestellen het geval is.

In dat kader vraag ik jullie aandacht voor de "Kroniek van de Christengemeenschap Amsterdam", de gemeente waarvan wij de dochtergemeente zijn. Het is een mooi uitgegeven boekje waarin de geschiedenis van de gemeente Amsterdam op een levendige wijze wordt beschreven en het is geïllustreerd met mooie en ter zake doende foto's.

In verband met de cursus over het Credo, die dit najaar gegeven zal worden door Katarina Knijpenga, wil ik wijzen op de oudere uitgave "Het Credo in de Christengemeenschap, tussen almacht en onmacht", die niet meer in de handel is, maar waarvan wij nog enkele exemplaren beschikbaar hebben. Het boek (redactie Jan van Dreven en Siegwart Knijpenga) is geschreven door gemeenteleden en priesters die gezamenlijk aftasten wat het Credo ons te zeggen heeft. Er wordt gezocht naar de betekenis van het Credo, zowel in de mensenwijdingsdienst als in het geheel van het leven. Voor ieder boeiend om te lezen, en wellicht in het bijzonder voor degenen die de cursus volgen.

Louise Pino

Uit het convent

Siegwart en ik danken jullie hartelijk voor jullie royale vakantiebijdrage! Wij kijken terug op een zonnige, verfrissende vakantie in de Vulkaaneifel, vlakbij het stadje Gerolstein. Het is een mooie streek. Ook valt er het één en ander te beleven wat het landschap en het culturele verleden betreft: door het vulkanisme ontstane ronde kraters en kratermeren, hoge dolomiet-rotsen en diepe karstgrotten die als woning dienden voor mensen in het stenen tijdperk. Verder stoot je in en rondom Gerolstein op resten van een vroege Keltisch-Romeinse cultuur uit de tweede eeuw.

Intussen ben ik aan het nieuwe werkjaar begonnen, verfrist en goed uitgerust!

Katarina Knijpenga

Algemene informatie

Kerkgebouw: Vestestraat 49, 2312 SW Leiden.

Geestelijke: Katarina Knijpenga,
Donizetilaan 13, 2324 BE Leiden.
Tel. 071-5727618 Fax 071-5727617
Email: k.knijpenga@hotmail.com

Afwezigheid geestelijke:

- 24 t/m 26 september (Synode Zeist)
- 19 t/m 21 november (Synode Zeist)

Voor afspraken kunt u telefonisch contact opnemen, op woensdag alleen in noodgevallen. Bij afwezigheid kunt u in dringende gevallen contact opnemen met Carien van Westing.

Postadres: Vestestraat 49, 2312 SW Leiden.

Informatie: Carien van Westing, telefoon: **071-7505016** of 06-52342851.

Penningmeester: Lia Vroonland

Bank: ING-bank IBANnr. **NL80INGB0003111310** en
Triodosbank Zeist IBANnr. **NL38TRIO0212123319**
Beide rekeningen t.n.v. De Christengemeenschap Leiden.

Uitgave: Dit gemeentebericht verschijnt 4x per jaar.

Kosten: € 27,50 per jaar, waarbij inbegrepen de toezending van het landelijke tijdschrift 'In beweging', 4 x per jaar.

Redactie: Lia Vroonland en Frans Lempers,
email: lia.vroonland@hotmail.com / franslempers@hotmail.com
tel. 071-3315572 (Lia) / 071-3316578 (Frans).

De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij voor het volgende gemeentebericht (december-februari) is **zondag 4 november**. De **verschijningsdatum** van het volgende gemeentebericht is **zondag 18 november**.

Opgave toezending van het gemeentebericht en adreswijzigingen s.v.p. schriftelijk naar het adres van de kerk.

Website: info over andere gemeenten en landelijke activiteiten is te vinden op de internetsite van de Christengemeenschap: www.christengemeenschap.nl.
Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en belangstellenden, in vrijheid gegeven, vormen de enige financiële basis voor het bestaan van de gemeente.