

De Christengemeenschap

Op zondag 9 oktober 2022 is, na een ziekbed van enkele weken, thuis in Leiden overleden

Nicolaas Siegwart Knijpenga

* 4 december 1935 (Den Haag)
geestelijke met emeritaat en oud-bewindsdrager

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 14 oktober a.s. om 16.45 uur in het Crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21 te Den Haag.

De mensenwijdingsdienst voor de overledene zal gehouden worden op zaterdag 22 oktober a.s. om 11.00 uur in de Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869 te Amsterdam. Aansluitend aan deze dienst zal er een gedenkstone zijn.

~~~~~  
Siegwart Knijpenga ontving op 11 maart 1962 in Stuttgart de priesterwijding.

Hij werkte als gemeentegestelijke in Hamburg (1962-1965), Zeist (1965-1986), Amsterdam (1986-2007) en Alkmaar (2003-2004 en 2007-2016).

Van 2001 tot 2007 was hij bewindsdrager voor Nederland en Vlaanderen.

In juni 2016 ging hij met emeritaat.

~~~~~  
Siegwart Knijpenga is auteur van de volgende boeken en cahiers:

Boeken

Wie is mijn naaste? - leidraad door het Lukas-evangelie (Christofoor, 1979)
Heiligenlegenden (Christofoor, 1993)
Leven uit de oorsprong - de sacramenten van de Christengemeenschap (Christofoor, 1997)
Heiligen en hun dwarse gezellen (Christofoor, 2000)
Niets is verborgen - kosmische dimensies in het Marcus-evangelie (Kok-Kampen, 2004)
Uit vuur en as (Christofoor, 2008)
Op je wenken bediend - Grenservaringen (De Christengemeenschap, 2011)
Opkomst van het christendom in de lage landen - impulsen voor nu? (De Christengemeenschap, 2011)
Grenservaringen - Christuservaringen (De Christengemeenschap, 2012)
Hedendaagse religieuze ervaring (De Christengemeenschap, 2013)
Driewaardig leven - religieuze ervaring in het hier en nu (Cichorei-A'dam, 2014)
Paulus van Tarsus - voortvarend op weg (Aan de Tijd, 2018)

Cahiers

Het kruis - grondvorm voor religieuze beleving (2005)
Levend verleden - bijbelse landschappen (2017)
Apokalypse-sculpturen (2019)
De Lijdensweek - sculpturen en tekst (2020)
Water en land - zeven bijbelse motieven met gekleurde sculpturen (2020)
'Zij herkenden de Herrezenen' - vijf opstandingsmotieven in woord en beeld (2021)