

Hemelvaart

In de wereld kent gij angst. Maar sterkt uw moed: ik heb de wereld overwonnen

Johannes 16, 33

Is het niet zo dat we iets van die angst allemaal wel kennen? Het leven plaatst in onze tijd haast een ieder onder grote druk. Het persoonlijke leven van veel mensen is op velerlei gebieden dikwijls zwaar. En in de wereld om ons heen gebeurt zoveel onmenselijkheid tegenover zoveel onschuldigen dat het met het gewone verstand vaak niet te vatten is.

We kunnen het woord van Christus horen alsof of het voor ons persoonlijk gesproken is: 'In de wereld hebt gij angst en dat bedrukt u'. Ja, inderdaad. En hoe ga ik daarmee om? Hoe blijf ik in dat alles staande?

In de Mensenwijdingsdienst klinkt in het begin van het communiedeel een woord dat soms ontroeren kan: dat Christus tot de met hem wandelenden heeft gesproken dat hij in vrede is met de wereld en dat deze vrede met de wereld ook bij mij kan zijn 'omdat ik hem u geef'.

De duisternis in de wereld die ons kan bedrukken en ons in het groot en in het klein soms met angst kan vervullen is geen uiterlijk fenomeen dat van toeval afhangt. Daarin zijn geestelijke machten werkzaam die deze angsten willen en nastreven. Die uiterlijk vrede onbereikbaar willen maken door ons van de innerlijke vrede af te sluiten.

'Sterkt uw moed: ik heb de wereld overwonnen'.

Dit is een veel grotere werkelijkheid dan ons hoofd ons vaak toelaat te denken. Maar men kan het wel leren denken en voelen en daarbij tot een omkering komen die ons anders doet worden.

Men kan zich voor ogen voeren hoe Christus tussen Goede Vrijdag en de Paasochtend in de wereldduisternis is afgedaald. Men kan tot ervaring laten worden dat hij op Stille Zaterdag de geestelijk macht die deze duisternis ís heeft overwonnen. Met Hemelvaart draagt hij die overwinningskracht binnen in de werkelijkheid op aarde om het voor een ieder bereikbaar te maken.

Wij maken als mens van die nieuwe werkelijkheid deel uit en kunnen onze mogelijke angst overwinnen. Hij is immers in die duisternis afgedaald en er uit teruggekeerd. Hij is ons daarin voorgegaan en gaat ons ook nu voor. Zijn vrede kan bij ons zijn omdat Hij ons die geeft.

Ignaz Stegeman

Hemelvaart en Pinksteren

De openbaring van het mysterie van Hemelvaart is dat het plaatsgevonden heeft voor alle mensen. Het mysterie van Pinksteren spoort de enkele mens aan het te begrijpen.

In de christelijke interpretatie van de mensheidsontwikkeling volgen deze beide gebeurtenissen elkaar op: de openbaring van Hemelvaart dat Christus zijn daad heeft volbracht voor de mensheid als geheel. Het mysterie van Pinksteren als een oproep aan de mens om als individu de impuls van het Mysterie van Golgotha in zich op te nemen.

Rudolf Steiner