

November; de donkerste maand van het jaar

De maand november is in meerdere opzichten de donkerste maand van het jaar. Dat komt niet alleen door het zonlicht, dat in kracht afneemt en vaal wordt. De natuur trekt zich terug. In de kringloop van de jaarfeesten is er schijnbare stilstand: de tijd van Michael ligt achter ons, Advent is nog ver weg. November is de maand van de grote leegte. Echter: in deze donkerste tijd van het jaar schijnen de sterren van een verborgen feest - een feest dat bijna vergeten is. De eerste dag van november is gewijd aan de heiligen. Zij overstralen, samen met alle zielen van alle gestorvenen, dit jaargetijde. Waar zijn de grote heiligen in onze tijd? Gewoonlijk denken we niet aan hen; we doen zelfs alsof ze niet bestaan. Ook als we nog een vage herinnering hebben aan hun levens, lang geleden, realiseren we ons zelden dat ze aanwezig zijn. In een tijd waarin we het schijnbaar allemaal alleen moeten doen in een wereld vol angsten, roepen de grote heiligen en ingewijden ons op om omhoog te zien naar de hemel en naar hun beschermende kracht, die ons wil overstralen. Maar zolang we opgesloten zitten in ons hectische alledaagse leven, denken we er zelfs niet aan om op te zien. De grootste van alle heiligen is de eerste christelijke ingewijde Johannes. Van deze ingewijde kunnen we met recht zeggen: 'Zijn werken volgen hem na.' (Apocalypse 14: 13) Zijn boek is een getuigenis van de diepste en meest schokkende ervaringen van inwijding - een boek dat geschreven is voor onze apocalyptische tijd. En hoe meer ons stervende aardebestaan voortschrijdt, des te meer zullen we beginnen te herkennen wat de apocalypicus heeft voorzien. Wanneer deze tekenen aan het licht komen: vergeet niet, dat we nooit alleen zijn. Johannes zelf beloofde, dat hij ons zal bijstaan: 'Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de beproeving...' (Apocalypse 1:9) Wanneer de donkerste tijd van het jaar is gekomen: Wanneer het donkerste uur van de mensheid is gekomen: Vergeet de heiligen niet, die stralen als sterren aan de hemel van het eeuwige leven. Zij zullen bij ons zijn - als onze broeders, onze zusters, onze deelgenoten in de beproeving.

Bastiaan Baan, 2020