

Wat zoekt de hemel op aarde?

‘Het is beter voor u dat ik heenga. Want als ik niet heenging zou hij die u bijstaat niet tot u komen. Wanneer ik echter heenga, zal ik hem tot u zenden.’ (Johannes 16:7)

In een wereld van leugen en geweld is het niet moeilijk om je voor te stellen dat de hemel niet meer geïnteresseerd is in wat er op aarde gebeurt. Vanuit menselijk standpunt is het begrijpelijk als de engelen zouden zeggen: Jullie geven niet om ons. Dan bekommeren wij ons ook niet meer om jullie. We zullen jullie niet meer helpen. Doe het zelf! In onze tijd bestaat het gevaar, dat de engelen hun interesse in de mensheid verliezen.

Anderzijds kun je je ook menselijkerwijs voorstellen, dat de engelen rusteloos zoeken naar plaatsen waar mensen de vonk van de geest ontsteken en de Geest vragen om in hun gemeenschap aanwezig te zijn. De Geest komt niet uit het niets, ongenodigd. Hij moet geroepen worden. Daarom gaf Christus hem de Griekse naam: Parakletos - dat betekent letterlijk: degene, die geroepen is om te helpen. ‘Als ik niet heenging, zou de Parakleet niet tot u komen.’ (Johannes 16:7) In de kinderdienst zegt de priester het letterlijk: ‘Ik roep tot de Godesgeest, dat hij bij jullie zij...’

Slechts een kleine gemeenschap van gelijkgezinde Geest-zoekers is nodig om de hemel op aarde op te roepen. Bij het eerste Pinksterfeest waren er niet meer dan twaalf, voorbereid door het gemeenschappelijk gebed (Handelingen 1:14). Door hun tegenwoordigheid van geest waren zij in staat om tegenwoordigheid van Geest op te roepen. Deze presentie wordt uitgedrukt in een simpel gedichtje:

Yesterday is history
Tomorrow is a mystery
Today is a gift
That's why we call it: Present.

Ben je ‘present’ om het geschenk van de Geest iedere dag opnieuw te ontvangen?

Bastiaan Baan