

# Pinksteren

Plotseling klonk uit de hemel een geluid als een machtige wind. En voor hun schouwende blik verschenen tongen als van vuur die zich verdeelden en het kwam op een ieder van hen.

Handelingen der apostelen 2, 2 - 4

Aan dit 'plotselinge' verschijnen met Pinksteren ging wel iets vooraf dat deze bijzondere gebeurtenis mogelijk maakte. Ook van de kant van de mens moest voorbereidend het nodige worden gedaan.

Voor zijn hemelvaart had de Herrezene zijn leerlingen geboden Jeruzalem niet te verlaten. Die plaats waar zijn sterven en opstanding plaatsgevonden had vormde als lotscentrum ook voor wat nog volgen zou een noodzakelijke achtergrond. Daar moesten zij 'blijven' en niet in de wereld uiteengaan.

Maar zij moeten ook samen - blijven. Daardoor konden zij er zich bewust van worden dat in hun oorspronkelijke kring van twaalf een bres geslagen was. Door de opengevallen plaats weer aan te vullen zou de kring opnieuw rond zijn en kon opnieuw een 'midden' ontstaan.

Nog een derde element bereidde Pinksteren mee voor: zij verenigden zich regelmatig in het gebed en werden zo tot een biddende gemeenschap. Geschaard rond Maria waren zij niet alleen uiterlijk op dezelfde plaats maar waren ook innerlijk op hetzelfde gericht.

De eigenlijk bron van hun gemeenschappelijkheid was God: daarop richtten zij zich in aandacht en gebed.

In de Legenda Aurea worden nog twee voorwaarden voor Pinksteren genoemd: rust van de ziel in innerlijke verering en vrede en eendracht tussen de mensen.

Op dat gemeenschappelijke gebed dat aan intensiteit het gebed van de enkeling overstijgt komt met Pinksteren vanuit de geest een antwoord. Dat doorwarmt en begeestert de aanwezigen, wekt het inzicht van het hart en wekt vermogens die door Christus al waren voorzien.

Het mysterie van Golgotha wil ook vandaag verder werken en het altaar is een plaats waar dat door de kultus plaatsvindt. Daar omheen kan zich steeds opnieuw een kring van mensen vormen die in hun midden 'ruimte' laten en het gemeenschappelijke gebed zoeken. Wanneer dat in rust en aandacht plaatsvindt kan ook in onze dagen de geestvlam van Pinksteren werkzaam zijn. Niet 'plotseling' maar nadat het innerlijk is voorbereid.

Ignaz Stegeman